

# “De paneeltjes springen niet vanzelf tegen de gevel aan”



Chiel Pulle (54), Gerard van Esch (50) en Ger Faro (53) waren tieners toen ze de steigers opklommen en hun eerste platen monteerden. Maar van een vroegtijdig pensioen willen ze niks weten. “Het liefst ga ik tot mijn 70<sup>e</sup> door.”

Wanneer de mannen praten over de toekomst klinkt wel al snel het woordje ‘als’. ‘Als het lijf het maar houdt ...’ Chiel: “De mannen die nu met dit werk beginnen, blijven langer heel dan wij. We hebben hoogwerkers, in de jaren 80 en 90 stonden we op een aluminium steiger, die woog 100-150 kilo en moest je met twee man door de blubber heen beulen. Panelen zetten we al jaren met een zuignap en een kraan, vroeger had ik een lier op het dak staan en trok ik ze met het handje omhoog. Snap je? Het tempo is natuurlijk wel anders; toen zetten we er 25 en nou 100 op een dag. Maar fysiek is het lichter. Al blijft het aanpakken, de paneeltjes springen niet vanzelf tegen de gevel aan.”

## Alles is anders

Niet alleen fysiek, in alle opzichten is het werk van Chiel, Ger en Gerard veranderd. “Het is een vak, al wordt dat nog niet altijd zo gezien”, vindt Ger. Gerard: “Heeft met het verleden te maken. Toen liepen er veel ‘cowboys’ rond. Als je niet wist wat je wilde en geen zin had in school, kon je altijd de beplating in. Het was ook veel simpeler: damwandprofielen tegen een houten constructie aanschroeven; veel gekker werd het niet.” Ger: “Alles is anders nu: materialen, gereedschappen, bevestigingen. Je maakt heel andere dingen, met speciale ontwerpen, maatvoeringen, kleurencombinaties.” Chiel: “Niet makkelijk. De staalconstructie staat nooit recht, maar het eindproduct moet strak zijn. Wij maken het waterdicht en bepalen ‘het zicht’.”



## Werken voor Cladding

Tot zes jaar geleden werkte Chiel altijd in loondienst, bij een ander bedrijf. Sinds 2012 is hij zzp'er en neemt hij veel werk aan van Cladding. “Samen met jongens die ik dan weer inhuur. Per klus is dat een ander ploegje, passend bij het werk: de een is heel precies, de ander is beter in meters maken.” Gerard werkte van jongs af aan in het bouwbedrijf van zijn vader. In 2001 begon hij een eigen montagebedrijf, waar nu zeven mensen in vaste dienst zijn. Gerard: “Chiel had het net over meters maken ... Dat is echt iets voor ons. Bij Cladding weten ze dat, onze ploegjes zitten vaak op de distributiecentra. Maar we hebben ook jongens die goed zijn in de details en de afwerking. Ieder zijn specialisme; je respecteert elkaar. Ik zit er wel bovenop. De boel aansturen en scherp houden: hoe hijs je het efficiëntst, wat is de beste opstelling van materiaal en mensen? Als wij aankomen op de bouwplaats willen we meteen aan de slag, daarom werk ik graag voor Cladding. Bij hen is dat goed geregeld.”





### Pakket platen leegtrekken

Wanneer hij Chiel en Gerard enthousiast hoort vertellen over het werken op de bouwplaats, krijgt Ger het bijna te kwaad. Net als Gerard had Ger een eigen montagebedrijf dat veel werk voor Cladding uitvoerde, totdat een hernia hem dwong om in 2017 te stoppen. Als bedrijfsleider van Cladding Education (zie ...) draagt hij nu bij aan de opleiding van jonge monteurs. "Begrijp me goed, ik ben heel blij met die kans. Schitterend dat ik dat mag doen. Alleen, als mijn lijf goed was geweest ... Het mooiste van alles is toch met die jongens meedoen: lekker een pakket platen leegtrekken, de humor, het voldane gevoel 's avonds als je mooi werk hebt gemaakt." Chiel: "Jammer dat Ger moest stoppen, maar het is wel goed dat Cladding Education met hem meer leiding krijgt. Die jonge jongens moeten op iemand kunnen terugvallen. Ze hebben nou Ger waar ze 'tegenaan kunnen piepen'."

### Hart en ziel

Er is behoefte aan nieuwe aanwas, weten de mannen. Chiel: "Kijk maar rond: de kartrekkers in dit werk zijn

allemaal tegen de vijftig of ouder. Nou hebben ze geluk dat ik voorlopig nog wel even doorga. Haha! Zo gek als bij mijn vader zal het niet gaan, die stopte pas op zijn 83<sup>e</sup> met zijn hoveniersbedrijf, maar 70 jaar zou mooi zijn." Gerard: "Ons hart en onze ziel ligt op de bouw." Ger: "Ze moeten tegen mij ook niet zeggen dat ik thuis mag blijven, want ik blijf gewoon komen." Giel: "Wanneer je iets doet met plezier, weegt het niet zwaar."



“DIE JONGE GASTEN DE FIJNE KNEEPJES LEREN, PRACHTIG.”

